

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δ/νση 5° Δ.Σ Ιωαννίνων Γυναικών Πίνδου 17 ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.6945543024

E-mail: egioanninon@gmail.com site: <http://egioanninon.wordpress.com/>

«Ελπίδα υπάρχει εκεί που ο λαός στέκεται στα πόδια του και απαιτεί την μόρφωση που έχουν ανάγκη τα παιδιά του»!

Αγαπητοί γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί, καλή σχολική χρονιά και καλή δύναμη.

Άλλη μια σχολική χρονιά ξεκινά με αγωνίες, όνειρα, προβληματισμούς, προσδοκίες. Άλλη μια σχολική χρονιά, η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να μας πείσει ότι “όλα αρχίζουν κανονικά”. Άλλη μια φορά λέει ψέματα.

Αλήθεια:

Θα σταματήσουν να υπάρχουν χιλιάδες κενά στα σχολεία; Τα σχολεία των παιδιών μας θα έχουν όλες τις απαραίτητες υποδομές; Τα σχολικά βιβλία θα σταματήσουν να μπερδεύουν τα παιδιά μας; Μήπως θα πάψει η ανάγκη να πληρώνουμε χρήματα για μια σειρά δραστηριότητες, για ξένη γλώσσα, για φροντιστήρια; Θα έχουμε μόνιμες καθαρίστριες και σχολικούς φύλακες;

Φτάσαμε να θεωρούμε φυσιολογικό και δεδομένο το ότι κάθε χρόνο από τις αρχές του Σεπτεμβρίου βγάζουμε μπλοκάκι και στυλό κι υπολογίζουμε τα έξοδα, το τι «μας παίρνει» να κάνουμε και τι όχι από εξωσχολικές δραστηριότητες... Κι όλα αυτά ενώ έρχονται νέα βάρη, ΕΝΦΙΑ, ένταση της φοροληστείας, πλειστηριασμούς στα σπίτια μας κ.α.

Αγαπητοί γονείς,

Οι φονικές πυρκαγιές στην Ανατ. Αττική, οι πλημμύρες στη Μάνδρα αλλά και οι σεισμοί που όλο και συχνότερα γίνονται στα Γιάννενα, μας δημιουργούν μεγάλες ανησυχίες για το κατά πόσο τα σχολεία μας είναι ασφαλή, έχουν αντισεισμική θωράκιση και πυροπροστασία. Κατά πόσο δηλαδή έχουν παρθεί από τον κρατικό μηχανισμό όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης, ώστε να μην φτάσουμε εκ των υστέρων να «καταριόμαστε» τα «ακραία φαινόμενα». Μας δημιουργεί – ως γονείς – τεράστια ανασφάλεια η αποδειγμένη από την πραγματικότητα αρχή, ότι όσο το κέρδος κυριαρχεί στο ζύγι των κυβερνήσεων, μόνιμοι χαμένοι είναι οι πολλοί και οι ανάγκες τους, μόνιμοι κερδισμένοι, οι λίγοι και τα συμφέροντά τους.

Δεν συμβιβάζομαστε ούτε αποδεχόμαστε αυτή την «κανονικότητα». Δεν θα παραιτηθούμε από αυτό που έχουμε ανάγκη και είναι δίκαιο για μας και τα παιδιά μας.

Αυτό είναι το κανονικό για μας.

Γιατί σήμερα δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη:

- Η άμεση κάλυψη των κενών, καμία διδακτική ώρα χαμένη. Έναρξη ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης.
- 15 μαθητές ανά τάξη για νήπια, α' και β' δημοτικού, 20 μαθητές για τις άλλες τάξεις.
- Κανένα παιδί να μην αποκλείεται από τις δομές του ολοήμερου σχολείου. Να λειτουργήσουν όλα τα τμήματα Ένταξης για τους μαθητές που το έχουν ανάγκη.
- Τα ειδικά μέτρα ανακούφισης για τις φτωχές οικογένειες, τους ανέργους, για υλικά, αναλώσιμα κ.ά.
- Η δωρεάν μετακίνηση όλων των μαθητών.
- Η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τους μαθητές, άμεση υποδομή για δωρεάν δελτία υγείας.
- Η δωρεάν πρόσβαση σε αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες για όλους.
- Η διαγραφή των χρεών των σχολείων προς τις ΔΕΚΟ.
- Να μην περάσει το σχέδιο της κυβέρνησης για το νέο ακόμα πιο σκληρό και ανταγωνιστικό Λύκειο.

Το σχολείο που τελειώνει με τη μιζέρια και δίνει απάντηση στις ανάγκες των παιδιών μας, είναι:

Ένα σχολείο αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν. Ένα σχολείο ενιαίο που θα παρέχει την ίδια μόρφωση σε όλους τους μαθητές, χωρίς να χωρίζει τα παιδιά και τα σχολεία σε πολλές ταχύτητες, ανάλογα με την περιοχή και την τσέπη του καθενός. Ένα σχολείο που θα είναι ασφαλές και με όλους τους βοηθητικούς χώρους που χρειάζονται οι μαθητές (εργαστήρια, χώρους άθλησης-γυμναστήρια, βιβλιοθήκη, θέατρα, χώρους μουσικής, τραπεζαρία, κτλ).

Ένα σχολείο που θα οργανώνει τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών. Οι εκδρομές δεν θα είναι «σκότωμα του χρόνου», αλλά διαπαιδαγωγικές με δωρεάν πρόσβαση. Ένα σχολείο που θα βοηθά όλα τα παιδιά με Ειδικές ανάγκες και με μαθησιακές δυσκολίες.

Ένα πραγματικά ενιαίο και σύγχρονο σχολείο είναι αυτό που έχει διευρυμένη χρονική λειτουργία για να ολοκληρώνουν όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά στο σχολείο το μορφωτικό τους πρόγραμμα (μελέτη, εργασίες, αθλητικές δραστηριότητες, ξένες γλώσσες κ.ά. με παράλληλη δωρεάν σίτιση και ανάπαυση), ενώ θα μπορούν να αξιοποιούν τις δομές του στον ελεύθερο χρόνο τους για δραστηριότητες που θα παρέχει δωρεάν.

Αγαπητοί συνάδελφοι γονείς, δεν θα μείνουμε θεατές στην επίθεση στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας!

Η φετινή σχολική χρονιά είναι χρονιά εκλογών για όλους τους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων και της Ένωσης. Η μαζική συμμετοχή των γονιών στις εκλογικές διαδικασίες, δεν είναι «μια από τα ίδια», δεν είναι μια υποχρέωση που αν θα βρούμε χρόνο θα βγάλουμε σε πέρας.

Απαιτείται να δυναμώσουμε τους Συλλόγους Γονέων ώστε να γίνουν το ζωντανό κύτταρο του σχολείου και της γειτονιάς. **Ο Σύλλογος Γονέων, να είναι ο μόνιμος φόβος όλων αυτών που δεν λύνουν τα προβλήματα των σχολείων μας, που τα χειροτερεύουν.**

Η ίδια η πείρα δείχνει ότι όποιες κατακτήσεις έχουμε κερδίσει είναι αποτέλεσμα αγώνων, πιέσεων, διεκδικήσεων.

Αυτή η πείρα δείχνει και το δρόμο για να δυναμώσουμε το βασικό όπλο μας, τον συλλογικό και οργανωμένο αγώνα.

Ούτε ένα βήμα πίσω από τη διεκδίκηση αυτών που δικαιούμαστε εμείς και τα παιδιά μας!

Ως Ένωση γονέων καλούμε τους Συλλόγους Γονέων, να βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα για να μην μείνει αναπάντητο κανένα πρόβλημα στα σχολεία!

Όσο γίνεται πιο γρήγορα να προχωρήσουν σε συνεδριάσεις των Δ.Σ και σε σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων ώστε να συζητήσουν τα προβλήματα τους και μαζί με την Ένωση να οργανώσουμε δράσεις και παραστάσεις διαμαρτυρίας προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες με σκοπό την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στα σχολεία τους.

Οι αγώνες μπορούν να έχουν αποτελέσματα! Τίποτα δεν μας χαρίζεται όλα κατακτώνται!

Γιάννενα 10/9/2018